

HET STIGMA IS ROOD

De oordelen, over elkaar, voor elkaar en met elkaar.
Het respect verdwijnt en
oordeel/veroordeling komt naar voren.
Je gaat er gebukt onder, want niemand luistert naar elkaar.
Open elkaars hart en maak het groen, ruim oordelen uit de
weg en kom nader tot elkaar, en wordt groen, waar begrip en
respect naar elkaar centraal staat, zonder oordeel.
De mantel kan weg, en kunnen we staan.
Armoede is alom bij een ieder en niet alleen hier.
Een zaal vol met mensen en gedachtes,
die een mening hebben.
Armoede is meer dan alleen geld, maar staat wel voorop.
Wat mijn statement hier voor vandaag is:
"Rood is neerbuigend en stop!"
Laat de mantel afgaan en laten en opstaan met respect
en geen oordeel naar elkaar,
en zet het licht op groen.
Er weer contact komt met elkaar,
en maak armoede minder zwaar,
of laat het verdwijnen naar elkaar.
De verandering begint bij jezelf en ligt niet alleen bij een
ander, zodat het verandert.



Cybille Latour

29 september 2021

Inspiratiebijeenkomst op 7 oktober

*'Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van
(verborgen) armoede'*