

Lessenserie 'Heelal'

Fragment 1: Confrontatie

Transcript

Ikr= leerkracht

Il= leerling

1. Ikr: Oh oho, jongens wie is dit?
2. Il: Een alien?
3. Ikr: Sst. sst.
4. – kinderen praten door elkaar-
5. Il: Een alienmannetje.
6. Ikr: Waarom is dat een alien dan?
7. Il: Een ruimtemannetje.
8. Ikr: Een ruimtemannetje? Ik heb geen idee, maar kijk eens, hij heeft wel een brief in zijn hand. Misschien moet ik die eens eventjes lezen.
Beste aardmensen,
Ik ben Bolo en ik kom van een andere planeet hier heel ver vandaan. Ik moet onderzoek doen naar de planeet Terra, maar ik heb een ongelukkige landing, te dicht bij de bewoonde wereld, gemaakt.
Mijn schip heb ik zo lang verstopt. Ik weet niets over Terra, dat is een ander woord voor aarde, de planeet waarop jullie wonen. Kunnen jullie me misschien helpen? Ik moet weten hoe Terra is opgebouwd en wat er allemaal te zien is op Terra. Heel erg bedankt voor jullie hulp, Bolo.
Dus dit poppetje heet Bolo en waar kwam die vandaan, Collin?
9. Il: Ja, van een planeet.
10. Ikr: Hij kwam van een andere planeet hè? Wat bedoelen ze daar nou mee, van een andere planeet?
11. Il: Eh de ruimte planeet.
12. Ikr: Wat is in de ruimte dan?
13. Il: Nou dat daar allemaal aliens wonen.
14. Ikr: Wonen daar allemaal aliens, op andere planeten?
15. Il: Ja.
16. Ikr: Wat zou Bolo nou allemaal zien als hij bij ons, hier op de aarde, komt en Bolo heeft hier nog nooit iets gezien. Hij weet helemaal niet hoe het er uit ziet hè. Wat zou hij dan allemaal zien? Hoe ziet onze aarde er een beetje uit? Karsten.
17. Il: Eh, er staat bos en er staan huizen en er staan soms ook ... omdat er iets gemaakt moet worden...
18. Ikr: Ja, heel goed.
19. Il: Een gebouw zien.
20. Ja dus hij zou gebouwen zien, hij zou bomen zien. Wat zou Bolo nog meer zien als hij zo op onze aarde komt?
21. Il: Bloemen.
22. Ikr: Bloemen zijn ook op onze aarde. Wat nog meer, wie wonen er allemaal op onze aarde? Benthe?

23. II: Mensen, dieren,
24. Ikr: Er wonen ook allemaal dieren op de aarde. Benthe?
25. II: De zon.
26. Ikr: De zon. Is de zon op onze aarde?
27. II: Nee, in Afrika.
28. Ikr: Zit daar alleen de zon? Ja? En hier dan, wat zie ik daar buiten dan?
29. II: Ja, maar dat zit heel ver weg, bij Afrika.
30. Ikr: Ok, maar in Afrika zien ze de zon ook hè? De zon is niet op de aarde, maar de zon ...